

Wajeera | Beproevingen zijn er, kracht om ermee om te gaan ook

| [24/10/2018](#) |

Avraham was maar liefst al negen keer op de proef gesteld toen de 10e beproeving kwam: zijn zoon opofferen. Als nazaat van Avraham kunnen wij ook diverse beproevingen verwachten. Tegelijkertijd hebben wij van Avraham de kracht geërfd om deze te doorstaan.

Beproevingen

Deze week lezen we in de Torah (1) hoe Avraham, onze aartsvader, zich ingezet heeft om gasten te ontvangen. Niet alleen met brood en water. Nee, allerlei lekkernijen werden aangeboden. Zelfs overnachten was in het gratis pakket inbegrepen. Avraham zorgde ook voor de emotionele en spirituele behoeften van zijn gasten. Een team van geleerden stond paraat, midden in de woestijn om zowel vragen te bespreken als adviezen te delen.

Avraham heeft hiermee voor ons de weg gebaad; ook wij helpen onze medemens, niet met het minimum van brood en water, maar met het maximale, als in een 5-sterren hotel. Later wordt Avraham op de proef gesteld door niemand anders dan G-d zelf. Wat nu?

Hij had al negen beproevingen doorstaan:

1. Hij moest zich 13 jaar lang verstoppen om te ontkomen aan het doodsvonnis van koning Nimrod.
2. Avraham werd in het vuur gegooid in Oer Kasdim.
3. Hij moest zijn geboorteland verlaten.
4. Eenmaal in het land Israël gearriveerd, waar G-d hem nota bene naar toe had gestuurd, heerste daar een hongersnood.
5. Zijn echtgenote Sara werd door Faraó gekidnapt.
6. Zijn neef Lot werd gevangengenomen.
7. G-d vertelde hem dat zijn afstammelingen verslaafd in ballingschap zullen verkeren.
8. Hij moest zichzelf en zijn zoon besnijden.
9. Hij moest zijn vrouw Hagar en zijn zoon Yishmael wegsturen.

En nu komt beproeving nummer TIEN, hij moet zijn zoon Yitschak opofferen.

Avraham werd geconfronteerd met diverse beproevingen. Als nazaat van hem kunnen wij, op onze beurt ook diverse beproevingen verwachten. Tegelijkertijd hebben wij van Avraham de kracht geërfd om deze te doorstaan. G-d vergist zich niet; samen met elke beproeving geeft Hij ons de kracht om er bovenop te komen.

Voor G-d is de toekomst evengoed bekend als het verleden en het heden. Hij weet dus van tevoren of wij een beproeving zullen doorstaan of niet. Waarom ons dan toch het leven zo

moeilijk maken? De Maharal vertelt ons, dat pas als we getest worden, wij onze potentiële krachten gaan benutten.

Als klap op de vuurpijl bewijzen al deze beproevingen hoe verliefd Avraham op zijn Schepper was. Een Almachtige G-d die hij nota bene zelf ontdekte, te midden van een wereld die zich uitsluitend met afgodsdienst bezighield. Reden te meer dat G-d, op Zijn beurt, zo gek was op Avraham en zijn nakomelingen. Geen wonder dat G-d het Joodse volk altijd als VIP heeft beschouwd!

Shabbat Shalom!

Bracha Heintz

www.chabadutrecht.nl

Tekst: Bracha Heintz | Foto: Dieuwertje Bravenboer | Opmaak: Rianne Meijer