

CORONABRIEF deel 2

Utrecht, woensdag 25 maart 2020

Lieve mensen,

We zijn weer een week verder. De cijfers zien er niet bepaald rooskleurig uit. We vragen ons af of Nederland wel snel genoeg ziekenhuizen aan het bouwen is en nieuw medisch personeel aan het opleiden is. Zijn er genoeg beademingsapparaten, maskers en IC bedden? We houden afstand en zijn op onszelf en ons gezin aangewezen. Velen onder ons zijn helemaal alleen. Voor gezinnen is het dé tijd om er eens echt met elkaar en voor elkaar te zijn. Voor alleenstaanden blijft er momenteel zeeën van tijd over voor introspectie. Wat gebeurt er hier? Wat maken we mee? Hoe lang gaat dit nog duren?

De Parasha van deze week, Wajiekra heeft in het eerste woord een duidelijke boodschap.

וַיִּקְרָא אֶל־מֹשֶׁה
En Hij riep Moshe

Wajiekra betekent “en Hij riep”.

In een Torah-rol worden soms bepaalde letters kleiner geschreven dan de rest. Ook in het woord Wajiekra is dit het geval. De laatste letter van dit woord, de alef is klein geschreven. Alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en vertegenwoordigt tevens G-d. Als je de kleine letter alef overslaat blijft het woord וַיִּקְרָא over en dat betekent het gebeurde, zomaar... toevallig.

Maar nee, vertelt het eerste woord ons met zijn subtiele kleine alef. Niets gebeurt zomaar zonder reden. De Alef is een onmisbaar deel van het woord. Alles wat er gebeurt wordt door G-d bepaald. Hij heeft de leiding. Het is in onze perceptie niet altijd even mooi en het doet soms pijn, heel veel pijn!

Maar dit eerste woord van het middelste van de vijf boeken bevat de essentie en is de kern en middelpunt van het Jodendom, namelijk het feit dat G-d alles en iedereen in de gaten houdt, dag en nacht. Alles heeft een oorzaak en een reden. Niets is toevallig en hier wordt er iets van ons verwacht.

Haal het maximale uit covid 19 en uit elke situatie in je leven. Gebruik het om na te denken, om goede daden te verrichten en om lief te zijn.

Wij zijn geen stuk hout dat toevallig ergens in een gigantische oceaan drijft. G-d heeft dit in werking gezet en kijkt hoe wij ermee omgaan. Raken wij in paniek of geloven wij dat alles een doel heeft? Zorgen wij uitsluitend zo goed mogelijk voor onszelf of kijken we of wij het leven van een ander wat dragelijker kunnen maken?

G-d ziet het allemaal. Hij kijkt en Hij wacht. We begrijpen het niet altijd maar weten wel waar het vandaan komt. We hebben geen keus. Onze gezondheid wordt uitgedaagd, ons leven staat op het spel en onze financiële toekomst is onzeker. De hele wereld beseft met één klein virus hoe kwetsbaar we zijn en hoe weinig controle we hebben.

Met deze universele gewaarwording kan de verlossing eindelijk beginnen. In Egypte kwam de uittocht 220 jaar eerder dan gepland. Wij zijn in het Joodse jaar 5780, 220 jaar voor de aanvang van het zevende en laatste millennium.

Alle oppervlakkige tijdsbesteding staat op halt, bioscopen, theater en Hollywood zijn dicht. Wereldwijd zijn de vliegtuigen gemobiliseerd om ons naar Israël te vliegen. Honderden bussen van het openbaar vervoer in Israël staan ongebruikt en paraat om elke Jood uit de hele wereld van het vliegveld naar een leeg hotel te brengen.

De Kineret vloeit over vanwege alle regen dit jaar en heeft voldoende water voor ons allen. De verlossing uit Egypte gebeurde in de maand Niessan. Vanavond begint deze speciale vrijheidsmaand. We zijn er klaar voor. Over twee weken willen wij Pesach in Yerushalayim vieren. Laat Mashiach komen...nu!

Houd ondertussen aub afstand en blijf gezond!

Bracha Heintz

Chaabdutrecht.nl

PS Joodse gemeenschappen hebben de gewoonte om in tijden van calamiteiten een Torah rol te schrijven. Zo'n Torah rol wordt nu geschreven en iedereen kan zich daarvoor gratis inschrijven en één letter zal voor hem/haar geschreven worden in deze speciale Torah rol. Als je joods bent, stuur dan je joodse voornaam (als je die hebt en anders je roepnaam) en de joodse voornaam van jouw moeder naar:
rabbiraitporttorah@gmail.com