



Corona...hoe verder?

Utrecht, woensdag 22 Adar 5780 – 18 Maart 2020

Lieve mensen,

Vandaag is het de verjaardag van mijn vader, hij rust in vrede. In zijn geboortjaar in 1925, viel 22 Adar ook op woensdag 18 maart.

Vandaag herdenken wij ook de tramaanslag in Utrecht die vorig jaar op 18 maart plaatsvond.

Vandaag zijn velen van ons thuis, alleen of met ons gezin. We hebben tijd om te reflecteren, we hebben de ruimte om op een waardevolle manier tijd met onze naasten door te brengen. Niemand hoeft of kan weg. Voor velen onder ons is er geen werk, school, concert, bioscoop, sportclub, restaurant of feestje. Er is geen uitvluchtmogelijkheid. We kunnen niet wegreppen of ons laten afleiden. Er is tijd om in de spiegel te kijken en om ons af te vragen wat er allemaal gebeurt Waarom..... en wat kan ik hiermee? We denken na, over een onzekere toekomst. We maken ons zorgen over onze veiligheid, gezondheid, economie en infrastructuur.

Midden in de chaos bevindt zich een eiland van rust en komen zeeën van tijd vrij. We krijgen de mogelijkheid om na te denken over hoe het allemaal ontstaan is en hoe het weer weg zal gaan.

Hoe is het mogelijk? We dachten toch de hele wereld onder controle te hebben! Met onze wetenschap, welvaart en medische kennis! Hoe kan het zijn dat het een piepkleine virusje lukt om de hele wereld op z'n kop te zetten? Kennelijk is er een Kracht gaande die niet door de wetenschap beheerst kan worden. We vechten maar zijn in wezen bijna machteloos.

Het is tijd om wakker te worden, tijd, om zoals in de parasha van deze week beschreven wordt, om letterlijk een tabernakel te bouwen in ons hart en in Yeroeshalaym.

De gehele parasha gaat over de tempel, behalve de eerste versen. Daarin wordt ons verteld hoe Moshe het volk verzamelde om te vertellen over de shabbat. Want wil je een tempel hebben, wil

je dat Mashiach komt en dat het hele Joodse volk in Israel gaat wonen, dan zul je eerst de shabbat moeten vieren. Precies zoals het in de Parasha van deze week staat.

Deze vrijdagmiddag zullen we allemaal thuis zijn en kunnen wij allemaal, zonder afleiding, de shabbat heel makkelijk vieren. Koop koshere wijn en maak of koop challot. Maak vrijdag iets lekkers te eten en zet het op een warmhoudplaat. Zorg dat de lichten in je huis aan zijn waar je ze nodig hebt en uit waar je het donker wilt hebben. Doe alle digitale apparatuur en tv uit en steek om 18:35 de shabbatkaarsen aan en voilà. Rust en vrede voor de komende 25 uur.

Spreek op Shabbat met je gezinsleden, lees en leer wat. Zeg de kidoesh over de wijn en de bracha over het brood. Geniet van de stilte en luister naar je eigen ziel. Jouw ziel fluistert altijd al, maar je kunt hem meestal niet horen door al het lawaai om je heen. Maar nu is het geluid uit. De hele wereld staat stil. De meeste vliegtuigen zijn wereldwijd op de vliegvelden gemobiliseerd en staan paraat om het hele Joodse volk in één moeite naar Israël te brengen.

Vlak voor de uittocht uit Egypte, bij de laatste plaag stierven de eerstgeborenen. Toen moesten de Joden thuis blijven om niet door de Engel des doods getroffen te worden. De Baal Hatoeriem schreef 800 jaar geleden hoe in de toekomst de mensen ook thuis zullen moeten blijven vlak voor de komst van Mashiach. Zie zijn commentaar op hoofdstuk 12 van Shemot vers 9. Op hetzelfde vers schreef Rashi 1000 jaar geleden 'Corona' (zie bijlage).

Ik wens jullie allen heel veel immuniteit. Allereerst tegen deze nieuwe virus. Ten tweede tegen blindheid, want G- d stuurt hier ons een boodschap. Alle zaken groot of klein, die tot maart 2020 zo cruciaal leken te zijn, zijn ineens nietig geworden. We worden erop attent gemaakt dat al onze kleine dingetjes waar wij zo op gesteld zijn toch niet zo belangrijk zijn. De hele wereld staat nu gelijk in zijn machteloosheid. Geen rijkdom, hoge IQ of prestatie werkt beschermend. Het virus maakt geen onderscheid.

Word wakker en wees goed bezig. Doe elke dag wat extra geld in het busje. Blijf ver weg van bejaarden en zwakkeren maar help ze wel. Bel ze op en doe wat boodschappen voor ze.

Wees lief voor elkaar en maak er wat van. Ik wens jou, je familieleden en de hele wereld heel veel gezondheid en voor overmorgen, alvast Shabbat Shalom!

Bracha Heintz
