

Koningin Esther en president Zelensky



Gisteren was het Poerim.

Vandaag is het Shoeshan Poerim in Yeroeshalayim.

Vanavond is het Shabbat.

Drie dagen van kracht achter elkaar!

Esther toonde ook kracht. Ze was maar een verlegen meisje, wees van zowel haar vader als van haar moeder. Mordechai had haar in huis genomen en opgevoed en de megillah vertelt ons dat ze alles deed wat hij haar vroeg.

De naam Esther betekent verborgen omdat Esther een introverte dame was die haar identiteit geheim hield.

Tegen haar wil in werd ze door koning Achashwerosh tot koningin gekroond.

Esther in een nieuwe rol

Op een dag verzocht Mordechai dat Esther uit eigen wil naar de koning toe zou stappen om genade voor haar volk te vragen omdat Haman besloten had, met toestemming van koning Achashwerosh, om het hele Joodse volk uit te roeien.

Esther weigerde. Ten eerste was zij nooit uit eigen wil naar de koning gegaan. Ten tweede, wie onuitgenodigd naar de koning toestapte riskeerde de doodstraf. De vorige koningin Washti was ook aan haar einde gekomen omdat ze het bevel van de koning niet opgevolgd had.

Maar toen zei Mordechai de volgende woorden: 'Wie weet ben jij koningin geworden voor juist dit moment.'

En toen onderging Esther een metamorfose. Het verlegen meisje sprong op en werd ineens een leidster. Tot nu toe had zij braaf naar Mordechai geluisterd, maar nu gaf zij Mordechai instructies. Ze verzocht Mordechai ervoor te zorgen dat iedereen drie dagen zou vasten en genade bij G-d zou vragen en dan pas zou zij naar de koning gaan.

De les voor ons

We herhalen jaarlijks het verhaal van Esther niet alleen omdat het een spannende geschiedenis is die ons volk verbindt, maar omdat we allemaal een stukje Esther in ons hebben.

We kunnen zielig doen en zeggen dat we een wees zijn of een moeilijke jeugd hebben gehad of vervelende burens hebben of een onmogelijke baas.

Smoesjes te kust en te keur.

Of we kunnen, als het er op aankomt, begrijpen dat dit hét moment is waarop wij gekozen zijn voor het vervullen van onze unieke rol in het leven en onze verantwoordelijkheid nemen en het niet bij een ander neerleggen.

Laten we dapper zijn, trots op wat we wel kunnen en dat is vaak veel meer dan dat wij denken.

Dhr. Zelensky, president van Oekraïne

Ieder van ons heeft een unieke rol.

Kijk naar de president van Oekraïne, Dhr. Zelensky, een man met een Joodse vader en moeder. Hij werd aangeboden om zijn land uit te vluchten, maar hij antwoordde: 'Ik heb geen rit nodig, maar wapens.'

Zelensky is een waardige erfgenaam van koningin Esther. Iemand die durft, die niet bang is, zelfs niet voor het machtigste land ter wereld. Hij blijft in Oekraïne en laat daardoor aan het Oekraïense volk zien wat lef, kracht, vastberadenheid en authenticiteit is. De hele wereld respecteert deze houding en iedereen is trots op iemand die op durft te komen voor morele waarden, vrijheid en onafhankelijkheid.



Oekraïne is vrij

Over een maand is het Pesach. Het feest van de vrijheid. Het Oekraïense volk, ondanks alle onderdrukkingen en beschietingen, is en blijft vrij. Want vrijheid is een manier van zijn, onafhankelijk van je omgeving, onafhankelijk van de mensen die je wel of niet proberen te onderdrukken.

Spread je vleugels, ontplooi je unieke kracht en leef je leven ten volle!

Vandaag beginnen we de vreugde en de kracht van Poerim naar het hele jaar over te brengen.

Morele plicht

Het is de morele plicht van de hele wereld om het Oekraïense volk bij te staan om zich te kunnen verdedigen op zo'n manier dat er geen enkel slachtoffer meer bijkomt en het land geen enkele schade meer toegebracht wordt.

Als iemand hulp nodig heeft en je bent in staat om te helpen en je doet dat niet, dan ben je schuldig aan een overtreding.

Hoeveel slachtoffers moeten er nog meer vallen voordat de wereld echt in actie komt?

Het is tijd dat de wereldleiders Esther als voorbeeld gebruiken. Zij was niet bang, noch voor de koning, noch voor zijn adviseurs. D.m.v. haar gebeden en haar geestelijke en morele kracht heeft ze de wereldleider weten te verslaan. Angst verzwakt een persoon en lef is op de lange duur altijd de winnaar.

Shabbat Shalom Esther!