

Poerim | Alles op z'n tijd



Wat vreemd dat Mordechai niet gelijk beloond werd nadat hij het leven van koning Achashwerosh had gered. Maar Mordechai had geduld en het volste vertrouwen dat er overal een reden voor was.

Alles gebeurt op z'n tijd, verklaart onze wijze koning Salomon.

In het Poerim verhaal lezen wij hoe Mordechai het leven van Koning Achashwerosh redde.

Echter besloot Koning Achashwerosh pas jaren later om Mordechai te belonen. Dit gebeurde **juist** op het moment dat Haman de boosdoener, Mordechai wilde vermoorden. Precies op dat tijdstip vond de omwenteling van de hele Poerim geschiedenis plaats. Hashem had de beloning bewaard om er gebruik van te maken wanneer het ten goede zou komen, niet alleen aan Mordechai, maar aan het hele Joodse volk.

Hashem had Zijn troefkaart achtergehouden voor een cruciale gelegenheid. Die troefkaart heeft het Poerim gebeuren van een tragedie naar een feest veranderd.

Ook wij kunnen ervan verzekerd zijn dat alles wat in ons leven hoort te gebeuren ook gebeuren zal...precies op het juiste moment geen seconde eerder of later.

Zo zie je maar weer. Je kunt jarenlang wachten en voor iets dawenen (bidden) waarvan je vindt dat het al lang geleden had moeten gebeuren. Maar maak je geen zorgen. Hashem bewaart alles tot het moment dat het effect van Zijn zegen nog spectaculairder zal uitpakken.

Een Yiddish spreekwoord verzekert ons van het feit dat G-d nooit iemand iets schuldig blijft. Vroeger of later komt alles terecht.

'דער אויבערשטער בלייבט נישט קיין בעל חוב'

Voor elke mitzwah die je vervult, voor elke keer dat je je beheerst (al is het maar even) en alles waar je voor dawent, zal G-d je niet alleen belonen, maar ook nog daar het meest geschikte moment voor kiezen.

Geduld is een schone zaak!

Chag Sameach!

Bracha Heintz

Gebaseerd op de Malbim, met dank aan Rav Meilech Biderman