

Poerim | Vasten bij oorlog



Tijdens het Poerim gebeuren moest het Joodse volk zich op 13 Adar verdedigen tegen de antisemitische Perzen, die toestemming hadden gekregen van Koning Achashwerosh om hen te vermoorden.

Immers, een wet van Meden en Perzen kon niet ingetrokken worden. Het decreet van Haman bleef, ondanks en ná zijn doodstraf gelden. Wel mochten de Joden zich verdedigen.

Alsnog brak er een oorlog uit.

Omdat het de gewoonte is om in tijden van oorlog te vasten, om G-d te smeken om genade en barmhartigheid heeft het Joodse volk op de dag van de oorlog, 13 Adar, gevast en doen wij dit elk jaar weer.

Behalve als 13 Adar, zoals dit jaar, een Shabbat is; dan wordt de vastendag teruggeschoven naar de donderdag ervoor, dit jaar op donderdag 21 maart.

Deze Vastendag is niet ter herinnering aan de drie dagen dat Esther samen met het Joodse volk gevast heeft, om genade te vinden bij de koning Achashwerosh. Die drie dagen waren namelijk tijdens Pesach.

De datum van de koninklijke toestemming om de Joden aan te vallen en te vermoorden, die door Haman d.m.v. een loterij was bepaald, was pas 11 maanden later, op 13 Adar.

Waarom heet dit dan het vasten van Esther? Omdat diegenen die vechten niet mogen vasten en het was enkel koningin Esther, die veilig in het paleis verbleef, die kon en mocht vasten.

Elk jaar vast het Joodse volk en helaas hebben wij dit jaar nog meer reden om te vasten.

Am Yisrael Chai!
Bracha Heintz
chabadutrecht.nl